

L.S.,

Ons uitje naar Balgzand was weer voortreffelijk.

Prachtig weer, mooie busreis, goede chauffeur en begeleider Ria, die ons van veel info voorzag, vriendelijke ontvangst van vrijwilligers met koffie en thee, op locatie leuke strandvondsten en ook een w.c. De twee excursies zagen er ook goed uit met (geleende) verrekijkers en scopen op uitzichtpunt, waar we kwamen met fietsen en lopend weer terug gingen. De lepelaars waren in grote getalen aanwezig. De gidsen lieten zich niet onbetuigd. Er waren heel veel verschillende vogels te bekijken. Daarna weer ontvangst met thee en koffie, lekker buiten in het zonnetje of in de schaduw. Dan het wad op, sommigen op geleende schoenen of basketballetjes. Daar weer andere wadgidsen waarbij Cokkie Bakker, die ons uitgebreid van alles vertelde over de zoutwaterplanten. "Proef ze maar."

Wij kregen veel te horen en konden veel vragen stellen. Over krabben en kreeftjes. Dat die manlijk en vrouwelijk waren en hoe je dat kunt zien. "Ja sommigen hebben twee piemels, dat is makkelijker en anderen een heeeeeeele lange. Dat vertel ik natuurlijk niet aan de schoolkinderen." Na de terugkeer werden onze voeten schoongespoeld met de slang, want schoon en droog houden was er natuurlijk niet bij. Uitglijden en wegzakken was het grote avontuur. Niet te groot, want we gingen maar tot de vaargeul om daar kreeften en garnalen te vissen. Gewapend met riek voor het wormen steken, plastic flessen en emmers om de waterdieren beter te bekijken en vangnetten om van alles te vangen, gingen we weer terug naar de koffie en thee. Een mooie presentatie was er ook nog.

Deze uitdag zal me nog lang in het geheugen blijven. Mijn introducee en ik hebben weer genoten, daarvoor ieder dank, die deze dag mogelijk heeft gemaakt!

Groetjes en nogmaals bedankt, Pia.

Verstuurd vanaf mijn iPad