



## **Excursie Winterfietstocht Zeevang**

**26 januari 2019**

Zaterdagochtend, 6 graadjes boven nul. Matig windje. Elf vrijwilligers van WL&D melden zich bij het dorps huis in Hobrede. Hier is dit jaar het startpunt van de winterfietstocht. Een beetje miezerig, maar we hebben er zin in. Direct na de start, richting Kwadijk zitten er al veel smienten in de slootkant. De mannetjes fluiten opgewekt en de vrouwen zijn daar kennelijk aan gewend; ze fluiten niet terug.

Het regenachtige weer wordt afgesloten met een klein buitje. De rest van de dag blijft het droog: de huisblijvers hadden weer eens ongelijk.

Van Kwadijk naar Middellie. Kuifeendjes en futen in de ringsloot. Hier en daar een grote zilverreiger, maar ook de blauwe reiger is present.

We onderbreken de tocht met een aantal stops, zodat we even goed om ons heen kunnen kijken. Er wordt informatie uitgewisseld over o.a. onderwaterdrainage, de functie van het veen, waterhuishouding, beheer, vogeltrek, landschap en geschiedenis van de polder.

Voorbij Middellie steken we de Zesstedenweg over. We komen op de Klemweg, het vogelrijke hart van de polder. Erg veel vogels: ganzen in diverse soorten, heel veel smienten. Er vliegen dertig watersnippen op, die naar grote hoogte schroeven. Tegelijk horen en zien we een veldleeuwerik. Even later een vlucht kieviten: wintergasten.

Via Warder naar de koffie bij Jan Vrolijk in Oosthuizen. Hij vertelt uitgebreid over zijn bedrijf en laat ons zijn stallen en vleeskoeien zien. Op het erf en in de groentetuin tellen we een kleine dertig waterhoentjes; het lijkt wel een fokkerij!

Via Etersheim (en het schooltje van Dik Trom) gaat de route verder, richting Schardam. Bij de sluis: uitzicht op de skyline van Hoorn. Op de sluis een banpaal van de gemeente Hoorn, met Eenhoorn. Wie vroeger uit Hoorn verbannen was, mocht deze paal niet meer passeren.

We fietsen langs een aantal kogen (buitendijks land) die vroeger in de winter vaak onder water stonden. Ook hier veel vogels, o.a. een grote groep meerkoeten.

Via Beets en Oosthuizen arriveren we in Hobrede bij de familie Wennekers. In de prachtige bezoekersruimte warmen we op met een grote kom echte snert en koffie als toetje. Na (ook hier) een rondleiding op het bedrijf zoeken we het startpunt weer op.

Het was weer een prachtige winterse belevenis.

Theo de Wit.

